

Valkenburg
en
de Limburgsche Schaakbond.

-x-x-x-x-x

In de laatste jaren hoort men veel meer als vroeger, over schaken en schakers. De laatste dagen nog hebben in alle groote dagbladen lange berichten gestaan over den schaakwedstryd om het wereldkampioenschap tusschen Aljechin en Bogoljubow. Ook de Limburgsche bladen begijnen er aandacht aan te wyden. In den Limburger Koerier vinden we meermalen wedstryden besproeken, in het Limburgsch Dagblad zelfs een schaakrubriek. Er is ook wel geen spel zoo oud als het schaken. Uit oud-Egyptische koningsgraven komen borden en stukken te voorschyn die een merkwaardige gelykenis met ons spel vertoonen, Indische vorsten speelden en in Europa is het het lievelingsspel geweest zoowel van Karel den Groote als van Napoleon. Sagen en leerdichten erover hebben de Middeleeuwers ons nagelaten en in onzen tyd achtte de president der groote Zuid-Amerikaansche republiek Argentinië het niet beneden zyn waardigheid een schaakwedstryd officieel te komen openen en huldigde de stad Berlyn, anders niet kwistig met dergelyk huldebetoen, den oud-wereldkampioen Dr. Lasker. Het is een spel, dat onder de intellectuelen vooral liefhebbers vindt (byna alle beroepsschakers zyn afgestudeerden van een Europeesche universiteit en dragen den doctorstitel) maar in den tegenwoordigen tyd verspreidt het zich ook sterk onder de arbeidende klasse.

Ook in Limburg bestaan schaakverenigingen, waarvan er tien aangesloten zyn by den Limburgschen Schaakbond. Dez bond bestaat eerst drie jaar en telt nu reeds 150 leden! De speelstrekke der Limburgers werd zooveel grooter dat zy dit jaar voor het eerst erin slaagden de Akener Schaakvereniging, die zestig (!) jaar bestaat met goot verschil te slaan. Voor het volgend jaar heeft deze bond plannen gemaakt, die Valkenburg wel interesseeren zullen en nait alleen terwille van het schaken.

Op voorstel van den Limburgschen bond heeft de Nederlandsche Schaakbond (die drieduizend aangesloten leden telt) besloten de bondswedstryden van 1930 te Valkenburg te doen verspelen. Deze wedstryden duren vyf dagen, verleden jaar werd door 77 spelers deelgenomen. Voor Valkenburg is dit niet zoo zeer van belang door het aantal personen dat hier eenige dagen komt doorbrengen, dan wel omdat bleek dat op de algemeenen vergadering van den Nederl. Schaakbond, dat de meesten daartegenwoordig Valkenburg niet kenden. Een schitterende gelegenheid onze stad weer bekend te maken in tal van Noord-Nederlandsche families!

Zou het nu niet eenigszins vreemd zyn dat er bondswedstryden in Valkenburg worden uitgeschreven, terwyl daar nog geen schaakvereniging bestaat? En zou nu Valkenburg nog niet eenzelfde aantal schaakliefhebbers tellen als Sittard, Rumpen of Bleyerheide waar bloeiende, zy het kleine vereenigingen bestaan? Het wordt, dunkt ons tyd te gaan denken aan de oprichting van zoo'n vereeniging, waartoe de Limburgsche Schaakbond alle medewerking toezegt. Wie wil de eerste stap doen onder de Valkenburgsche Schaakliefhebbers en een klein bericht sturen aan den secretaris van den bond, B. Vlekke, Papenweg 13 Maastricht? De heer J. Meys wil zich gaarne belasten met het overbrengen van alle gewenschte berichten. Een enkel woord van eenige liefhebbers en de Limburgsche bond zorgt ervoor dat er in Valkenburg een lezing gehouden wordt over het schaken of een simultaan-seance gegeven wordt.

Valkenburg, voorzit!