

1988

Tekst: Carla Joosten

Foto: Fer Traugott

Deze maand tien vragen aan schaker Marcel Beulen (16) uit Roermond. Lid van 't Pionneke in Roermond en van Schaakclub Eindhoven. Voor die laatste club speelt hij in het eerste team in de hoogste klasse van de competitie van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond. Vorig jaar Pasen deed hij voor het eerst mee aan de kampioenschappen voor schakers tot en met 20 jaar. De Roermondenaar sleepte meteen de eerste prijs in de wacht. Een zeldzaamheid. Tijdens de Europese jeugdkampioenschappen in Stockholm werd Marcel Beulen zevende. Hij staat ook vermeld op de wereldranglijst, waar de namen van nog geen honderd Nederlandse schakers op zijn te vinden.

TIEN VRAGEN

aan Marcel Beulen (16) schaker



1) Wat is je sportieve doel?

„Mijn doel is natuurlijk om beter te spelen en aan de top van de ranglijst te komen. Ik wil graag internationaal meester worden. Als je een beetje aanleg hebt en je doet er wat aan en je laat er wat voor, dan lukt dat wel. Als je grootmeester wil worden, moet je echt alles op het schaken zetten en dan is het nog niet zeker dat je het haalt. Voorlopig blijf ik gewoon studeren. Ik zit nu in de vijfde klas van het gymnasium en dat kan ik goed combineren met schaken.”

2) Gymnasiast en schaker. Een serieus type?

„Ja, ik denk het wel. Ik kan heel geconcentreerd werken en ik kan het goed opbrengen om veel tijd in het schaken te steken. Een echt studiehoofd ben ik niet. Ik doe wat ik moet doen. Meestal begin ik na school meteen aan mijn huiswerk. Dan ben ik er snel vanaf en kan ik de rest van de tijd schaken.”

3) Sommige sportlieden zijn bijgelovig. Daarvoor lijkt jij te nuchter.

„Ik ben totaal niet bijgelovig. En gelovig? Ach, offi-

cieel ben ik nog katholiek. Ik ga nog weleens naar de kerk. Inderdaad: met Pasen en Kerstmis. Thuis hebben ze dat graag. Maar als ik nooit katholiek was geweest, dan zou ik het niet worden.”

4) Wat vind je van je generatiegenoten?

„Ik denk dat de huidige jeugd wat sportiever is dan vroeger. Er wordt minder gerookt. Maar misschien zie ik dat zo, omdat ik op het gymnasium zit. Misschien dat ze daar over sommige dingen wat meer nadenken. Van de andere kant wordt er meer alcohol gedronken. Dat kan ik weer niet rijmen met dat minder roken. Zelf rook en drink ik niet.”

5) Zijn studeren en schaken je enige bezigheden?

„Ik heb ook nog jarenlang gevoetbald. Maar daarmee ben ik anderhalf jaar geleden opgehouden. Ik speelde ook competitie. Nu voetbal ik nog weleens op school. Pianospelen heb ik al langer geleden opgegeven. Wel kijk ik redelijk veel televisie.”

6) Ga je ook weleens uit?

„We gaan in Eindhoven weleens uit eten met het schaakteam. Naar een disco ga ik nooit. Ik denk dat mijn klasgenoten meer uitgaan. Als ik zaterdag heb geschaakt, ben ik kapot als ik thuis kom. Dan ga ik het liefst in bad en kom ik lekker bij voor de televisie.”

7) Wat wil je behalve internationaal schaakmeester bereiken?

„Eerst wil ik het gymnasium afmaken en daarna ga ik waarschijnlijk scheikunde studeren in Utrecht. Na mijn studie ga ik bij een bedrijf werken. Bij ons in de klas willen de meesten het liefst een baan waarin ze zo weinig mogelijk hoeven te doen en waarin ze zoveel mogelijk verdienen. Dat is natuurlijk ideaal!”

8) Van welke kleding houd je?

„Kleding vind ik niet zo belangrijk. Ik wil er fatsoenlijk op staan. Het merk interesseert me ook niet. Gewoon een gemakkelijke broek en trui.”

9) Wat is het laatste boek dat je hebt gelezen?

„Het Vrome Volk van Maar-

ten 't Hart. Ik moet voor de boekenlijst op school literaire boeken lezen. Ik denk niet dat ik het boek van 't Hart in huis zou hebben gehad als ik het niet voor mijn lijst had hoeven te lezen. Dan zou ik veel minder literatuur lezen en veel meer detectives.”

10) Hoe denk je over politiek?

„Politiek vind ik belangrijk. Ik denk dat het ook belangrijk is dat je er zelf een mening over hebt. Ik ben een beetje rechts. VVD. Die voorkeur krijg je door het beeld dat je jezelf van de partijen hebt gevormd via de krant en de televisie. Als je op het gymnasium zit, ben je al vlugger rechts. Meestal krijg je later een redelijke baan en dan is het logisch dat je rechtser bent. Sowieso speelt inkomen een belangrijke rol in het stemgedrag: hoe meer je verdient, hoe rechtser je wordt. Dat is niet mijn mening, dat is gewoon een feit.”

